

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO

april 2013

« Kristus er oppstanden !»

« Ja, han er sannelig oppstanden!»

**Å salige stund uten like,
han lever han lever ennu!
Han vandrer i seierens rike,
min sjel hvorfor sørger da du?
Han er ikke lenger i graven,
hvor bleknet i døden han lå;
jeg levende så ham i haven
og aldri så skjønn jeg ham så,
jeg levende så ham i haven
og aldri så skjønn jeg ham så.**

Johan Halmrast 1910

Vårt seiersmerke korset er
for det må vike Satans hær
og bli til skamme med sin list,
for Triumfator blir til sist:
Guds lam, vår Herre Krist!

MB

Han knuste mørkets makt!

Vi vil spre ryktet om gjenforening !

Vi har meldt ut nå om 50 gjenforente par! Dette er par som TO SKO folk har bedt for, enten sitt eget ekteskap eller andres.

Vi ønsker å spre rykter om Guds kjærlighet, om frelse og gjenforening!!!!

Men det viktigste er kjærligheten til Jesus.....

Stiftelsen TO SKO har spredd seg til Danmark og Tyskland. Foreløpig har vi noen få kontakter der.

Her er en sterk hilsen fra en TO SKO dame i Danmark :

«Det er svært at beskrive i detaljer hvad der har ført mig hen til den ubetingede kærlighed. Dette kan kun lade sig gøre efter en lang proces hvor Jesus virkelig har åbenbaret sin kærlighed til mig, og fortalt mig hvem jeg er i min sande identitet. Jeg beder den sande identitet over min mand, og stoler på at Gud arbejder på hans hjerte, nu hvor jeg er rensset for al bitterhed og fordømmelse.

Noget jeg konkret har gjort har været:

1) Jeg bad en bøn hvor jeg bad Gud vise mig hvad han tænkte på da han skabte mig (min identitet)

2) Jeg bad Jesus vise mig hvor meget han elsker mig (den kilde til liv og kærlighed som aldrig løber tør).

Gud viste mig to billeder som han det sidste halve år har udvidet med flere ord, billeder og indtryk. Det har gjort at jeg er fuldt overbevist om min værdi i Guds øjne.

3) Jeg har bevidst fokuseret på Jesus som mand, jeg har forestillet mig at jeg blev gift med ham, danset med ham, været på bryllupsrejse med ham (sat tid af til at lære ham at kende) og fundet ud af at jeg er hans udkårne, som aldrig forstødes eller forkastes.

4) Jeg søger Guds nærvær hver morgen (tidligt) for ikke at blive forstyrret af børn og andre ting. I hans nærvær har han nænsomt rensset mit hjerte. F.eks har han peget på selvretfærdighed og fordømmelse. Det har ikke været ubehageligt fordi han først har forsikret mig om hans ubetingede kærlighed.

5) Min mands utroskab har været med til at bryde mit hjerte, og ved at lade smerten flyde over i Jesu kors så ofte som det er nødvendigt for at få fred, har

skabt et rent hjerte (fri for bitterhed), der bare ønsker at tjene min mand og støtte ham i at blive den mand som Gud har i tankerne.

6) Jeg har bedt Gud vise mig et billede af min mands sande identitet. Et billede der er rensset for uretfærdig levevis og handlinger. Dette billede er så smukt at jeg vil kæmpe til døden for denne mand. Gud har også vist mig hvor meget han elsker ham. Og jeg har bedt om visdom til at formidle denne kærlighed til ham.

7) Jeg beder hver dag om visdom til hvornår jeg skal tale og hvornår jeg skal tie. Jeg beder om at jeg må se min mands sande behov, og vide om Gud ønsker at jeg skal møde nogen af dem.

8) Jeg beder for hans nuværende kæreste om frelse og genopretning af hendes familie (mand og børn).

9) Jeg søger hele tiden dybere i Guds kærlighed, så den kærlighed han giver mig flyder frit til min mand og andre i mit liv.

10) Jeg har været på nogle temauger på en højskole med noget der hedder "Loveworks". De har en vidunderlig undervisning om Guds kærlighed og genoprettelse af ægteskaber.

Jeg ville ønske at jeg havde arbejdet så fokuseret på Guds kærlighed for længe siden, fordi jeg har bedt om genoprettesle af mit ægteskab i årevis, men jeg har helt sikkert ikke været klar til at ære og elske min mand som Gud ønsker det før nu. Så nu kan forkastelse fra min mand ikke røre mig, jeg kan stå i tro i ubetinget kærlighed til ham.»

Bibelens Gud vil at vi skal verne om ekteskabet først og fremst fordi det er en stor hemmelighet som ligger gjemt i det: forholdet mellom Kristus og menigheten. «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. «Denne hemmeligheten er stor- jeg taler her om Kristus og menigheten.» Ef.5,31 og 32.

Alvoret av å bryte opp og ødelegge dette bildet som ekteskabet er kommer frem her:

«Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, driver hor. Og den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, driver hor.» Luk.16,18.

Fredag 5 april står vi sammen med Benny Hinn og hans kone Susan som skal be om gjenopprettelse av ekteskap verden rundt denne dagen!

Sommer i Romsdal, uke 28. TO SKO skal leie et enkelt, lite bedehus som ligger på Holmemstranda, like ved Åfarnes (mellom Molde og Åndalsnes). Det er god bussforbindelse til dette bedehuset, både for reisende med tog til Åndalsnes og fra Molde. På Sannes bedehus vil vi samles til undervisning, bønn, lovsang, samtale og forhåpentligvis fint vær og bading mm. Øyvind Kleiveland blir med oss for å forkynne Guds Ord om ekteskapet.

Det er campingplasser i nærheten for deg som vil bo litt bedre, ellers blir det flatseng og enkelt liv for dem som velger det. Ta gjerne kontakt for evt. utfyllende opplysninger/spørsmål ang. denne uken.

Takk til dere som ber for oss og til dere som støtter oss økonomisk!

Vi er fortsatt svært takknemlig for forbønn, og for pengestøtte!

*Gjenreis familien!
Far, mor og barn*

Hilsen TO SKO v/ Arnhild Gjendem

www.tosko.no

mob: 95 03 53 61

Email: post@tosko.no

TO SKO kontonr.: 1503.07.42572

Arnhild Gjendem konto : 0534. 071. 9257